

Zuidelijke verhalen

De gebeurtenissen die in Zuid Irak plaatsvonden tijdens de Iraans-Irakese oorlog en ook in de periode daarvoor, zijn verhalen uit mijn kindertijd. Die verhalen staan stevig in mijn geheugen gegrift.

Ik herinner me de ontsnapping naar het onbekende!

Er was feodalisme sinds het begin van de eeuw, er kwam oorlog. En het moeraswater werd afgevoerd wat een vreselijke uitwerking op de natuur had. Allemaal redenen die hebben geleid tot de verplaatsing en vlucht van veel moerasbewoners van hun huizen naar de grote steden.

De bewoners van de moerassen genoten van een mooie sociale mix en een vreedzaam samenleven van hun verschillende stammen. Een samenleving vol verhalen over liefde, poëzie, emotie, mythen, eeuwigheid en verdriet.

Al deze gebeurtenissen waaraan dit deel van de samenleving werd blootgesteld, hadden een duidelijke en directe impact op mijn ervaringen, dus ik behandelde dit tijdperk in zijn menselijke en esthetische dimensies.

Amer Bader
Netherlands 2021